

Wat voorbij is ...

De Sint-Dimpna kapel in Meldert (Aalst)

Op vrijdag 2 augustus waren we met een zevental parochianen te gast in en rond het café “Bij Stinne” in Meldert, zo’n honderd kilometer westwaarts.

Alhoewel het café iets zeer authentieks had en het met zijn zeer nabij gelegen voetbalveld nog dienst had gedaan als ‘voetbalkantine’ en decor in de 3^{de} film van FC De Kampioenen (Kampioenen forever), en alhoewel ze er frisse pintjes in allerlei soorten en maten serveerden, was dat toch niet direct het hoofddoel van onze verre verplaatsing.

We waren uitgenodigd om kennis te maken met hun eigenste Sint-Dimpna kapel. En dat “eigenste” mag je best letterlijk nemen, want de huidige eigenaars van het café hebben enkele jaren geleden deze Sint-Dimpna kapel gekocht. Ze ligt slechts een terraslengte verwijderd van het café, en is als het ware een deel geworden van de lokale gemeenschap aldaar.

De kapel (zie foto) werd in 1886 gebouwd door de familie Robyns ter genezing van hun broer Frans. Hij werd destijds, na een aanranding, door krankzinnigheid getroffen.

De eigenaars wilde de kapel, het Dimpna-beeld en het verhaal van de Heilige Dimpna in ere herstellen en organiseerde hiervoor in 2021 -in het weekend van Ons Heer Hemelvaart- een wandelbedevaart, vanuit Meldert naar onze Sint-Dimpna kerk, een tocht van 90 kilometer verspreid over drie dagen. Dit jaar op Ons Heer Hemelvaart was het al de vierde voettocht die ze ondernamen. Want ze zijn ervan overtuigd dat iedereen van ver of dichtbij ooit wel te maken krijgt met psychische problemen. Daarom blijft deze tocht voor hen zo belangrijk, en willen ze stappen voor iedereen met mentale gezondheidsproblemen.

Het is duidelijk dat hun bedevaart veel meer is dan wandelen. We waren onder de indruk van de verwevenheid van zoveel mooie verhalen die we op 2 augustus mochten vernemen tijdens ons bezoek. Al deze verhalen maken de hartverwarmende verbondenheid tussen de mensen van Meldert onderling en de gastvrijheid naar al wie er als wandelaar of fietser halt houdt, tot een unicum.

We werden ook getrakteerd op een voettocht doorheen het Kravaalbos, langs het kerkje van Meldert en langs een ander caféetje daar langs de baan. Heerlijke zelfgemaakte droogjes en verkoelende natjes maakten dat we helemaal zen in vakantiemodus om 19:30u terug richting Geel konden vertrekken. Bedankt, pelgrims van Meldert, we hopen jullie allen weer te ontmoeten in onze kerk volgend jaar voor de 5^{de} editie van jullie tocht. We ontvangen jullie weer heel graag met open armen!

Draag jij als lezer deze pelgrims een warm hart toe? En zou je voor (één van) hen gastgezin voor één nacht wel zien zitten? En heb je nog een bedje over volgend jaar op woensdag 28 mei 2025, de avond vóór OH Hemelvaart? Laat het dan zeker weten. Het zou fijn zijn om hen bij hun eerste lustrum een beetje extra warmhartigheid, barmhartigheid en gastvrijheid aan te kunnen bieden. Wil je graag gastgezin voor één nacht zijn, neem dan zeker contact op met ons via info@sintdimpna.be of telefonisch op 014 593808.



DIACONIE EN AL-ARM OP WANDEL EN PICKNICK



Dinsdag 6 augustus. Als ik 's morgens de gordijn openschuif dan vallen de eerste zonnestraaltjes binnen. Het belooft een mooi dag te worden. Het is vandaag ook een belangrijke dag. De werkgroep Diaconie heeft de leden van het zangkoor "Verwante

stemmen” Al-Arm uitgenodigd voor een wandeling en nadien een picknick. Frans heeft de wandeling uitgestippeld. Om half 2 vertrekken we aan de Welkom. Het is behoorlijk warm als wij aan het kasteel aankomen van Jeanne De Merode. Voorzien van drank beginnen we aan onze tocht. We genieten van de mooie bossen, de vlinders, het klateren van de klein beekjes. Frans de gids zorgt ervoor dat wij niet verloren lopen. Op het einde van de wandeling komen we in het kleine café. Hier kunnen we dankzij Irm en Frans genieten van de heerlijke picknick. Onze chauffeurs zorgde ervoor dat iedereen weer veilig thuis kwam. Iedereen was het erover eens: **het was een geslaagde dag voor iedereen die er bij was.** Graag willen wij iedereen bedanken die aan deze dag heeft deelgenomen en iedereen die aan deze dag geholpen heeft. Iedereen is tevreden naar huis gegaan. *Doen we dat nog eens over volgend jaar?*



*Euh Ja, Roodkapje kwamen we er ook nog tegen. De wolf hebben we gelukkig niet gezien.
(JV)*

Wat komen gaat...

Bedevaart naar Scherpenheuvel



Bedevaart Scherpenheuvel
7 september 2024

Voor de negende maal gaan we met onze pastorale eenheid naar Scherpenheuvel. Gaan jullie mee?

14.00 uur: Geleide kleine kruisweg, verzamelen links achter de kerk.

14.00 uur: Geleide grote kruisweg, verzamelen beneden achter de kerk, onderaan berg.

15.00 uur: Eucharistieviering in de Basiliek

Ga je graag mee te voet?

Contacteer Luc Thieren op 0474/738763

Meer info:

Jan Verheyden 014/584965

Dirk Van den Broeck 014/580666

Uitstap van de pastorale eenheid op 15/10/2024



Op dinsdag 15 oktober 2024 gaan we weer op reis met onze pastorale eenheid. Na een mooie reis door de werkgroep diaconie, mogen we dit jaar vanuit de “Catechese en Verkondiging” een blik werpen op iets moois en nieuws. Ga jij mee op ontdekking?

In de voormiddag trekken we naar Genk. Op de oude terreinen van de Zoo van Zwartberg staat “La Biomista”, een kunstproject om te doen met een gids. Een wandeling op de duizenden gemakjes van maximum 1.7 km over verharde weg, voor iedereen toegankelijk. We laten ons onderdompelen in een wereld die we niet kennen, die ons aan het nadenken zet. Een kunstenaar die op zijn manier probeert te bouwen aan een nieuw project... Voor of tegen die moderne kunst? Dat maakt het net zo boeiend!!!

's Middags gaan we eten in het “volksthuis” te Hasselt, een sociaal restaurant waar iedereen welkom is en waar we zo ook weer de minsten onder ons kunnen steunen.

In de namiddag gaan we dan even op bezoek bij de burens, niets spectaculairs maar wel een boeiend verhaal om eens te horen hoe ze het in een ander bisdom aanpakken. We bezoeken het bisdom Hasselt in het pastoraal centrum. Een bezinningsmoment in de kapel, een stukje geschiedenis over het vroegere seminarie met een filmpje, een blik in de theologische bibliotheek, een bezoekje aan de winkel, een wandeling op het brevierpad van de seminaristen, een lekker kopje koffie en een boeiend verhaal hoe vandaag de jeugddienst, de dienst van het onderwijs, de roepingen allemaal in 1 huis proberen te bouwen aan de kerk van morgen... Prijs van deze reis 50 euro.voor de hele dag, eten en drinken tijdens de maaltijd inbegrepen. Voor wie de prijs een probleem zou zijn, geen zorgen... iedereen kan mee. Inschrijven kan bij pastoor Dirk via dirkvandenbroeck2@gmail.com of gewoon even je naam en adres opgeven aan hem.



17 Oktober werelddag van verzet tegen armoede



Elk jaar heeft op 17 oktober heeft de werelddag van verzet tegen armoede plaats. Het programma van deze dag zal je terugvinden in de nieuwsbrief van oktober. Wij willen jullie nu al uitnodigen (jullie dat zijn onze lezers en alle parochies van Geel) om aan jullie huis en kerk het symbool van deze dag zichtbaar te maken. Dat symbool is een wit laken, daarin leg je een grote knoop en hangt dat uit de venster, uit de galmgaten (daar waar het kan in onze kerken) Wij stellen voor om dit symbool aan te brengen van 12 tot 20 oktober 2024. Willen jullie deze dag van 17 oktober ook al noteren in je agenda. Dan zien wij jullie vast op de fakkltocht en de avond van verzet tegen armoede in de refter van Sint Alloisius (kollegestraat)

Bijbel en bezinning



Op 24 september 2024 om 14.00 u. gaat ons nieuw werkjaar van start. Elke maand komen wij in principe samen op de vierde dinsdag van de maand. We komen samen om 14.00 u. in de C zaal van het parochiecentrum Sint Amands. Mensen die mee willen komen werken zijn altijd van harte welkom. Bij ons is de bedoeling dat wij ons eigen leven leggen op de Bijbel. De vaste leden krijgen voor onze startdag nog een mail of een uitnodiging in de bus. Voor alle info pastoor Jan 014/58 49 65

Bijbelavonden (jaargang 14)

‘5 broden en 2 vissen’

Samen op weg
met de bijbel als bron



2024 - 2025

"Sacramenten"

‘5 broden en 2 vissen’ had de kleine jongen bij en gaf ze aan Jezus als voedsel voor vele duizenden mensen. Toch veel te weinig zouden wij denken, maar nadat ze deelden was er genoeg voor iedereen. Er was zelfs overvloed. Ieder van ons heeft zo vijf broden en twee vissen om aan te bieden aan elkaar en te delen.

Van september tot juni willen we tien avonden samenkomen rond een thema uit de bijbel. Als invalshoek kozen we dit jaar voor de sacramenten. We bekijken ze vanuit allerlei invalshoeken in een ruim kader. Je moet geen voorkennis hebben om deel te nemen! Iedereen is welkom!

Vanuit een boeiend geloofsverhaal kijken we naar de actualiteit en naar ons eigen geloofsverhaal. We verdelen alles netjes over het Oude en het Nieuwe Testament. Wij hopen weer op enkele boeiende geloofsavonden!

Thema's die aanbod komen dit jaar in willekeurige volgorde zijn...

- * Zalving in de bijbel (inleiding)
- * Doopsel: het verhaal van Johannes de Doper
- * Vormsel: het Pinksterverhaal
- * Eucharistie: Het laatste avondmaal
- * Ziekenzalving: Jacobus 5, 13-16
- * Huwelijk: Hosea 2, 21 – 22
- * Verzoening: het verhaal van Jacob en Ezau
- * Diakenwijding: De apostelen stellen 7 diakens aan. (Hand. 6)
- * Priesterwijding: Aäron wordt priester (Lev. 8)
- * Bisschopswijding: Petrus de Steenrots

Inschrijven

Inschrijven moet voor elke avond. Wie niet kan komen, maar toch graag de bundel van die avond heeft, laat het weten aub! We bezorgen hem thuis! Graag weten we wel ten laatste 2 dagen vooraf of we u mogen verwachten.

Data voor het komende werkjaar

Donderdag 19 september 2024

Woensdag 23 oktober 2024

Donderdag 28 november 2024

Donderdag 19 december 2024

Donderdag 23 januari 2025

Donderdag 20 februari 2025

Donderdag 20 maart 2025

Donderdag 24 april 2025

Donderdag 22 mei 2025

Donderdag 19 juni 2025

Alle info kan je bekomen bij pastoor Dirk. 014/58 06 66

Catechesewerking

Een klein beetje nieuws van het catechesefront. In september krijgen alle kinderen van het 2^e leerjaar en het 6^e leerjaar een folder met info rond de inschrijving voor de communies. Inschrijven gebeurt sinds vorig jaar volledig digitaal via onze website. In de loop van oktober vinden er dan info-avonden plaats waarna de werking in alle geloofskernen zal opstarten. We proberen dit jaar de inschrijvingen echt tegen eind november af te ronden zodat we met een volledige groep de ganse voorbereiding kunnen volgen. Mocht je ouders kennen die zich willen inschrijven voor de voorbereiding: verwijs hen naar “Communicanten online” op de website www.pastoraleenheidgeel.be! We wensen iedereen een fijn werkjaar toe.

Veiling in het klooster

Nadat ze sinds 1552 in Geel ontstonden en gedurende eeuwen meewerkten aan de opbouw en de ontwikkeling van Geel en de legende van de heilige Dimpna, gaan de laatste Gasthuiszusters verhuizen. Het klooster zal een nieuwe bestemming krijgen en de inboedel van het klooster heeft al deels zijn weg gevonden naar het Gasthuismuseum en de parochies van Geel. Maar er zijn nog heel wat stukken (huisraad en meubels) die de Geelenaars mogelijk interesseren. Daarom organiseert veilinghuis Melase op dinsdag 3 september 2024 een veiling van deze stukken. Geïnteresseerd? Vanaf 's morgens 9 uur tot 10 uur kan je de goederen bezichtigen en om 10.15 uur start de verkoop. De verkochte goederen (klein én groot) moeten nog dezelfde dag opgehaald en meegenomen worden. De verkoopvoorwaarden (conditions) kan je vinden op de website van Melase, www.veilingzaalmelase.be



Aanpassing uren van de weekdagvieringen op St.-Amands

Vanaf maandag 2 september veranderen de uren van de weekdagvieringen in St.-Amands Geel. Om de krachten een beetje te bundelen, kozen we er na overleg voor om op elke weekdag nog op 1 plaats samen te vieren. Zo voorzien we op elke dag een plaats waar mensen die willen kunnen samenkomen voor de eucharistie. Hieronder vinden we de nieuwe uren van de vieringen op weekdagen!

Maandag om 18.30 u. in de kerk van Elsum, gevolgd door aanbidding om 19.00 u.

Dinsdag om 18.30 u. in de kerk van St.-Amands.

Woensdag om 18.30 u. in de kerk van St.-Dimpna

Donderdag om 18.30 u. in de kerk van St.-Amands.

Vrijdag om 18.30 u. in de kerk van Elsum.

Verandering is altijd even een aanpassing, maar we hopen u te mogen blijven verwelkomen in onze vieringen.

datum	activiteit	uur	plaats
Zo 1/9	70 jaar kapel Domein	11.00 uur	Kapel domein
Zat 7/9	Bedevaart van de pastorale eenheid naar Scherpenheuvel	15.00 u.	Basiliek Scherpenheuvel
ZO 8/9	Openkerkendag		Kerk Winkelomheide
Zo 8/9	Doopzondag	14.00 u.	Kerk Sint Amands
Zo 15/9/5	150 jaar Stelen Kerk	09.30 u.	Kerk Stelen
Do 19/9	Bijbelavond 5 broden en 2 vissen	19.30 uur	Pastoraal huis
Zo 22/9	Doopzondag Zammel	14.00 uur	Kerk Zammel
Zo 22/9	Samanafeest van Elsum en Sint Amands	12.00 uur.	
Di 24/9	Bijbel en Leven	14.00 uur	Parochie centrum Sint Amands
Di 24/9	Doopvoorbereiding	20.00 uur	Zaaltje Elsum
Zo 29/9	Koffie in de kerk van Ten Aard Na de zondagsviering	09.00 uur	Kerk Ten Aard

Colofon

Pastorale Eenheid HH. Dimpna en Gerebernus

Pastoraal huis
Kapelstraat 20
2440 Geel
GSM 0472 82 04 58

Indien je een gesprek met een pastor wil, kan je best contact opnemen met:

Dirk Van den Broeck : 0485 30 82 19 of 014 58 06 66

Jan Verheyden : 0495 23 85 46 of 014 58 49 65

Paulin Horosidy : 0466 34 33 09

Vincent Mutebi : 0465 50 15 54

Lieve Helsen : 0479 45 69 47 of 014 58 39 41

Voor algemene vragen kan je terecht bij

Vincent Mutebi: 0465 50 15 54

E-mail : info@pastoraleeenheidgeel.be

Website : www.pastoraleeenheid.be

Secretariaat Pastorale Eenheid

Pastoraal Huis
Kapelstraat 20
2440 Geel